



Kronprinsessan Victoria och hennes föräldrar besökte jubileumsslaget i Sävar där tidstrogna uniformer var en del av rekvisitan.

FOTO: FREDRIK SANDBERG/SCANPIX

Minnesdag i fält fick kunglig glans

Kanonerna dundrade när svenskar och ryssar drabbade samman i Sävar. Genom krutröken spanade kung Carl XVI Gustaf på striden. På dagen 200 år efter det sista slaget på svensk mark spelades det hela upp på nytt.

- Vi måste komma ihåg det historiska arvet och kunna föra det vidare, sade kungen när slaget var över.

Resan tillbaka i tiden gjordes med hjälp av närmare 250 aktörer, uniformerade exakt som den gången och med muskedunder som användes flitigt. Krutröken låg tät över slagfältet och striden böljade fram och tillbaka.

Till slut gick det precis som på eftermiddagen den 19 augusti 1809: General Wachtmeister beordrade reträtt och svenskarna drog sig tillbaka norrut till Ratan,

där de landstigit ett dygn tidigare. De lämnade omkring 400 av sina kamrater döda på det blodiga slagfältet. 600 ryssar beräknas ha stupat i det sista slaget på svensk mark.

Några veckor efter slaget i Sävar slöts vapenvila med ryssarna och den 17 september tvingades Sverige att vid freden i Fredrikshamn avsäga sig Finland. Några år efteråt insattes den franske generalen Jean Baptiste Bernadotte på den svenska kungatronen, med en makt som vid det laget var starkt begränsad.

Dennes sonsons sonsons sonsons son Carl XVI Gustaf fick nu också lukta krutrök.

Och på frågan om hur han ser på de prinsessbröllop som snart stundar svarade kungen:

-Det ska bli krut och rök då också.

THOMAS ERIKSSON TT